

AURORA WILDERNESS
LAPLAND



AURORA WILDERNESS LAPLAND

FINLAND 5 DAGEN
IVALO – NELLIM

2 PERSONEN

“AURORA WILDERNESS”

Finnair vluchten tussen Amsterdam of Brussel en Ivalo, via Helsinki in economy class
4 nachten in de sfeervolle Nellim Wilderness lodge Wilderness room o.b.v. full-board
Aurora Camp, Aurora Snowshoeing en Aurora Snowmobiling activiteiten in de avond

Husky safari tocht en Rendier dag per snowmobile

Explore snowmobiling activiteit.

Alle activiteiten o.l.v. lokale deskundige Engelssprekende gidsen

Extra winterkleding beschikbaar gesteld door Nellim hotel

Airport transfers tussen Ivalo en Nellim lodge



De Sami heten u van harte wel kom!

Dag 1

Vanmiddag vliegt u met de rechtstreekse Finnair vlucht vanuit Brussel of Amsterdam naar Helsinki. Na een korte overstap vliegt u daarna door naar Ivalo. Ivalo ligt het in het noordelijkste puntje van Finland, midden in het land van het Sami volk: Lapland. Op het vliegveld wordt u opgewacht door de chauffeur van de Nellim Wilderness lodge. Hij brengt u comfortabel naar de midden in de natuur gelegen Nellim Wilderness Lodge. U verblijft hier de komende vier nachten in een Wilderness Room.

Nellim Wilderness Lodge / 1 x DBL Wilderness room / FB





Dag 2

Na het ontbijt staat deze dag in het teken van de rendieren. U maakt een dag mee zoals een Sami rendierherder die dagelijks beleeft. Op de sneeuwscooter beleeft u de Sami cultuur en de levenswijze hier in het hoge noorden. De dag begint met introducties van het sneeuwscooter rijden. Als we klaar zijn, gaan we met onze sneeuwscooters naar de wildernis! We zullen een rendierboerderij bezoeken, waar u de rendierherders ontmoet en leert over het belang van rendieren in Lapland. U leert hoe u een rendier vangt met de lasso en u maakt een korte rit in een slee getrokken door rendieren. Tijdens de lunch wordt er een heerlijke soep geserveerd.





Diep in het bosgebied van de Wilderness lodge ligt het Aurora camp. Deze verafgelegen plek, zonder enige aanwezigheid van lichtvervuiling is de perfecte plaats om in de lucht te kijken naar de sterren en het noorderlicht. U wordt er in de loop van de avond op comfortabele manier gebracht per slede. Onder het genot van warme drank, snacks en de warmte van het kampvuur wacht u de gebeurtenissen af...

Óf de Aurora's er zijn blijft altijd afwachten, zelfs met een heldere sterrenhemel!



Dag 3

Vandaag staat er een sneeuwscooter activiteit op het programma van ongeveer 4 uur. Het is een groot avontuur om over de bevroren en dicht besneeuwde meren van noord Finland te rijden. Terwijl u het spoor volgt van uw gids brengt hij u ver de wildernis in over meren en door de bossen. Ergens onderweg wordt er in een afgelegen hut een lunch gemaakt. Dit is een dag die u niet snel zult vergeten!



Vanavond gaat u weer op Aurora jacht in de donkere wildernis. Deze keer bindt u de showshoes onder en wordt het een wandeling vanuit de lodge. Door de inspanningen blijft u vanzelf warm. Ook het kampvuur dat wordt gemaakt op de stille plek onder de sterrenhemel (hopelijk!) helpt u mee om warm te blijven.



Dag 4

Deze ochtend gaat met uw gids een huskytocht maken door het natuurgebied. In de husky farm wordt u meteen getroffen door het geluid van de husky's, die met hun gejank aangeven dat ze graag de natuur in willen en rennen door de sneeuw. Maar dat gaat pas gebeuren na een koffie en een pannenkoek boven het kampvuur natuurlijk. Ook voor de benodigde extra warme kleding wordt hier gezorgd. Na een korte instructie om te leren hoe de husky slede moet worden bestuurd, gaat u vertrekken, de wijde en witte natuur in. De stilte die u dan overvalt is immens!



Natuurlijk gaat u vanavond na het diner opnieuw op Aurora jacht. Deze keer per snowmobiles, om nog wat verder weg te komen in donker gebied. Het is uw laatste avond in noord Finland en hopelijk laat het noorderlicht zich in al zijn glorie nog een keer aan u zien!



Dag 5

In de loop van de dag wordt u terug gebracht naar het vliegveld van Ivalo. U vliegt per binnenlandse Finnair vlucht terug naar Helsinki. Hier stapt u over op de Finnair vlucht terug naar Amsterdam of Brussel. U komt thuis met de rijkdom van een prachtig Arctisch avontuur dat u voor de rest van uw leven niet meer zult vergeten!

